



Orde van dienst
voor de viering op 7 april 2024 (2e zondag van Pasen)
in de Goede Herderkerk
Voorganger: pastor Hessel Hansma
Begeleiding samenzang: Jan Oomkes (orgel)
Lector: Marjanne Visscher

Aanvang

Orgelspel

Welkom door ouderling van dienst
(bericht van overlijden)

(we gaan staan)

Intochtslied; Lied 274: 1, 2 en 3

Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Bemoediging en groet

Vg: Onze hulp is in de naam van de Opgestane
Gem: de Levende, die hemel en aarde maakte,
Vg: die ons roept bij onze naam
Gem: en zijn licht over ons doet opgaan.
Vg: Leer ons Uw stem te herkennen,
Gem: open onze ogen voor Uw licht,
 Zodat wij groeien naar U toe.

Vg: de Levende zij met u
Gem: ook met u zij de Levende

Gebed op de drempel

Vg: Goede God, zie ons staan
hier aanwezig op de drempel van uw huis,
zoekend naar woorden, zoekend naar U:
uw mensen.
Gem: Adem ons open door uw Geest;
open ons hart voor U en voor elkaar.
Amen.

We gaan zitten

Zingen: Psalm 81: 1, 3 en 6 (Nieuwe Psalmberijming)

God is onze kracht! Laat je stem maar schallen. Speel uit alle macht op bazuin en fluit, tamboerijn en luit. Feest is het voor allen.	`Ik heb alle last van je afgenomen, want Ik hield je vast. Op je smeekgebed heb Ik je gered, is mijn hulp gekomen.	Ik ben God, de HEER, die jou heeft gedragen en die altijd weer vorstelijk en mild, je verlangen stilt, wat je ook zult vragen.
--	---	---

Gebed voor de nood in de wereld

Loflied: Lied 645 : alle verzen

Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode, want Hij wordt niet moe voor ons uit te gaan als een vuur vooraan levenden en doden!	Christus onze Heer is voor ons gestorven en Hij daalde neer in het doodsgebied, deed de dood teniet in de nieuwe morgen.	Als een ster zal Hij boven ons hoofd stralen, ja, Hij maakt ons vrij uit het doodsgeding, uit de wisseling van de lotgevallen.
Maatslag der natuur, kringloop der getijden, luister naar het uur dat zijn liefde slaat, Hij kwam ons te baat, Hij zal ons bevrijden!	Pasen is de dag, dat de dove lippen van het stomme graf Hem, het woord van God, uit de zwarte dood in het leven riepen.	Daarom, zing Hem toe! Hij is onze Heiland. Word zijn lof niet moe! God is opgestaan om de hand te slaan aan de oude vijand.

Kinderen naar de kindernevendienst

Rond het Woord

Woorden bij de opening van de bijbel

Aansteken van de bijbelkaars

1^{ste} lezing Jesaja 26: 1-13 (uit NBV 2021)

Zingen: Lied 175: 1, 2 en 3

Wij hebben een sterke stad,
een stad met muren en schansen,
wij hebben een sterke stad,
een stad waar de kinderen dansen
en waar men muziek maakt en zingt,
een stad door de Heer omringd.

Wie wonen daar in die stad,
die stad op de nieuwe aarde?
Een volk dat de Heer aanbad
en de trouw aan zijn roeping bewaarde.
O poortwachter, open de poort
voor al wie vertrouwt op zijn woord!

Vertrouw op de Heer, vertrouw,
want eeuwig zal Hij ons dragen.
De vesting zo hoog gebouwd,
die heeft Hij ternedergeslagen
maar mensen die steeds zijn geknecht
die wandelen hier in het licht.

2^{de} lezing Johannes 20: 19-31 (uit NBV 2021)

Zingen: Lied 644:1,2, 3, 4 en 5

Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.

Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.

Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.

Hij is de Heer en koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.

Overdenking

Orgelmuziek

Ons antwoord

Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Gaven

Slotlied: Lied 634: 1 en 2

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zending en zegen

Vg: laten we van hier gaan en ons openstellen voor de stem die ons roept

Gem: wij zien ernaar uit om de wereld weer in te gaan om het Licht
te verspreiden.

Vg: Ga dan als gezegende mensen.
De genade van de opgestane Heer,
Het licht en de Liefde van God
En de hoop van de Heilige Geest
Zij met jullie allemaal.

Gem: (gezongen) Amen

