



Orde voor de viering  
Op donderdag 21 maart 2024 aanvang 19.30 uur  
in de Goede Herderkerk

Thema: Ga mee

Liturg: Marianne Visscher  
Organist: Eén van de vijf

---

*Om voor aanvang over na te denken:* 'Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. 'Wie is die man?', wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: 'Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea.'

## Stilte

### Openingsvers

- v.: Heer, open mijn lippen.  
a.: Mijn mond zal zingen van uw eer.  
v.: Van zonsopgang tot zonsondergang  
a.: moet uw naam worden geloofd
- v.: God, kom mij te hulp.  
a.: Heer, haast U mij te helpen  
v.: Eer aan de vader en de Zoon en de heilige Geest  
a.: Zoals het was in het begin en nu en altijd  
v.: en in de eeuwen der eeuwen.  
a. Amen

### Aansteken van de kaars

#### **AVONDLIED:** Lied 263: 1, 2, 3 ('Wees Gij mijn toevlucht')

- 1 Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,  
de morgen die ik ondanks alles verwacht.  
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,  
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.
- 2 Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,  
bevrijding van wat mij ontstelt en verwacht,  
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,  
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
- 3 Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,  
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.  
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,  
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

### PSALMGEBED

**Lezen:** Psalm 123: 1 t/m 2

**Zingen:** Psalm 123: 2

- 2 Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot  
stelt ons voor elk ten spot.  
Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten,  
de trots der zelfbewusten.  
Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting  
en hebben geen verwachting,  
tenzij van U: o Heer, neem weg de smaad,  
verlos ons van dit kwaad.

**Evangelielezing:** op meditatieve wijze lezen. d.w.z. vers – stilte – vers- stilte enz.  
Daarna hele tekst nogmaals lezen.

**Lezing:** Johannes 12: 1 t/m 8

**Zingen:** Lied 534: 1 en 2 (*Hij die de blinden weer liet zien*)

- 1 Hij die de blinden weer liet zien,  
hun ogen kleur liet ondervinden  
is zelf het licht dat ruimte geeft:  
ons levenslicht, de Zoon van God.
- 2 Hij die de lammen lopen liet  
hun dode krachten deed ontvlammen  
is zelf de weg tot waar geluk:  
ons levenspad, de Zoon van God.

**Stilte**

**Voorspel** van de melodie van lied 833

**Gebeden**, afgewisseld met lied 833:

Neem mij aan zoals ik ben,  
wek in mij wie ik zal zijn,  
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

**- Zegenbede:**

v.: Zegene en behoede ons de Eeuwige God  
a: nu en in al onze dagen. Amen

**Muziek**