

Orde van dienst
voor de viering op de vierde zondag
van de Veertigdagentijd (10 maart 2024)
in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. Theo van 't Hof
Begeleiding samenzang: Jeroen van der Vlist (piano)
Lector: Hanny Luinge
Thema: 'Geef maar door'

Muziek voorafgaande aan de dienst

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Woord van welkom en afkondigingen

Aanvangslied: Psalm 122: 1, 2

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: 'Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!'
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verloor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

Bemoediging:

Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer
GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg Die trouw is ondanks onze ontrouw
GM DIE VASTHOUDT HET WERK VAN ZJIN HANDEN
Vg Wees hier aanwezig, God
GM LICHT IN ONS MIDDEN!
Vg Neem ons zoals we zijn,
GM EN DRAAG ONS IN UW EEUWIGE ARMEN. AMEN

Groet:

Vg De Heer is met u
GM HIJ SCHENKE U ZIJN GEEST

Staande zingen: Psalm 122: 3

Bid heil toe aan dit Vredesoord:
 dat die u mint bevredigd zij,
 dat vrede in uw wallen zij,
 gezegend zij uw muur en poort!
 Jeruzalem, dat ik bemin,
 wij treden uwe poorten in
 om u met vrede te ontmoeten!
 Om al mijn broeders binnen u,
 om 's Heren tempel wil ik u,
 o stad van God, met vrede groeten.

Uitleg van de bloemschikking

Zingen: Refrein en het 4de couplet van het projectlied:

(melodie lied 539)

refrein Veertig dagen duurt de reis
 naar het feest van Pasen.
 Ga de weg die God ons wijst,
 Hij brengt mensen samen.

4. Ga maar zitten en geniet,
 proef het goede le - ven!
 Breek het brood en zing een lied,
 dit wil God ons geven!

Gebed

Kinderen kunnen naar voren komen

Aandacht voor het project: WAT GOED DAT JIJ ER BENT!
 Kijken in het GROTE BOEK.
 Samen iets doen.
 Kaars aansteken en het BOEK meenemen naar de kindernevendienst.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Jozua 4: 19 - 5: 1 en 10 t/m 12

Zingen: Psalm 116: 6 en 8

Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
 nu danken voor de redding van mijn leven?
 Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven
 en noem voor heel het volk zijn grote naam.

Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Lezing: Johannes 6: 1-15

Zingen: Lied 23c : 1, 2 en 5

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Overdenking

Voorspelen van de melodie van lied 836 en daarna zingen de coupletten 3 en 4

O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.

Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwacht.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart,
o stille stem in 't hart.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Inzameling der gaven

Kinderen komen terug van de kinderdienst:

- HET BOEK wordt voorin de kerkruimte gezet;
- Uitleg van wat tijdens kindernevendienst is gedaan.

Gebeden

Slotlied: Lied 981: 1, 2, 3

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Zegen die wordt beantwoord met de coupletten 4 en 5

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

