



Orde voor de viering
op zondag 18 februari 2024 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

1ste Zondag van de 40 dagentijd

Thema: *Wat Heb Je Nodig?*

Voorganger: ds. Theo van 't Hof
Organist: Ria Hoving
Lector: Roelie Bouwknecht

Muziek voorafgaande aan de dienst

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Woord van welkom en afkondigingen

Aanvangslied: Psalm 25: 1, 4

- 1 Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

- 4 God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem ned'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

Bemoediging:

Vg: Helpen doet de Heer onze God
GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg: Die trouw blijft over grenzen heen
GM: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS

Drempelgebed (staande)

Uitleg van de bloemschikking

Zingen: Refrein en het 1^{STE} couplet van het projectlied:

'Veertig dagen duurt de reis' (melodie = lied 539)

The musical score is written on four systems of four staves each. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/2. The melody is simple and consists of quarter and eighth notes. The lyrics are written below the staves.

refrein
Veertig dagen duurt de reis
naar het feest van Pasen.
Ga de weg die God ons wijst,
Hij brengt mensen samen.

1. En-ge-len in de woestijn
zullen voor je zor-gen.
Zo zal God dichtbij je zijn
el - ke nieuwe morgen.

Gezongen gebed = lied 833 (Nederlands)

1. Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

(Kinderen kunnen naar voren komen)

Met de kinderen aandacht voor het project: "Wat goed dat je er bent".

Kijken in het GROTE BOEK

Samen iets doen

Vriendschapskaars aansteken en het BOEK meenemen naar de
kindernevendienst

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Bijbelkaars aansteken

Lezing: Marcus 1: 12- 15

Zingen: Lied 556: 1, 2, 3 (*'Alles wat over ons'*)

- 1 Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
- 2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.
- 3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Overdenking

Voorspelen van de melodie van lied 541 en daarna zingen:

Zingen: Lied 541: *'Veertig jaren lopen door het hete zand.'*

- 1 Veertig jaren lopen door het hete zand.
Veertig jaren lopen naar het goede land:
daar zal melk en honing zijn,
de Heer zal onze koning zijn.
Veertig jaren lopen naar het goede land.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Inzameling der gaven

- Kinderen komen terug van de kinderdienst:
- HET BOEK wordt voorin de kerkruimte gezet;
 - uitleg van wat tijdens kindernevendienst is gedaan.

Gebeden

Slotlied: Lied 835: 1, 2, 3 (*'Jezus ga ons voor'*)

- 1 Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

- 2 Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

- 3 Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

Zegen die wordt beantwoord met couplet 4

- 4 In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.