



Orde voor de viering op
zondag 11 februari 2024 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

THEMA "WAT EEN VERSCHIL!"

Voorganger: Ds. Theo van 't Hof
Pianist: Jeroen van der Vlist
Lector: Miranda Wilms

Muziek

Welkom en mededelingen

Zingen van de aanvangspsalmen:

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Aanvangspsalmen: Psalm 96: 1, 6

1. Zing voor de Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

6. In 't lied dat klinkt als Hij zal komen
zijn aarde en hemel opgenomen,
de zee herhaalt het duizendvoud
en door de stilte van het woud
weerklinkt het loflied van de bomen.

Bemoediging: Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer
GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

Groet: Vg De Heer is met u
GM OOK MET U ZIJ DE HEER

Staande zingen: Psalm 96: 3

3. Geeft aan de Heer, alle geslachten,
geef aan de Here lof en krachten.
Gij volken, roem zijn grote naam,
kom in zijn heiligdom tezaam,
loof Hem, de Heer der hemelmachten.

Lezing: Psalm 103: 8 -14

Stilte

Gezongen gebed: Psalm 32: 2, 3

2. Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden:
ik weet dat ik uw wet heb overtreden.
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,
maar Gij vergaf het, Gij verzoent mijn schuld.
Laat daarom tot U komen uw beminden,
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.
Duistere vloedend stormen op hen aan,
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.

3. Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al uw beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met lied'ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Aansteken Bijbelkaars

Lezingen: 2 Koningen 5: 1 t/m 3
Marcus 1: 40-45

Voorspelen van de melodie van: Lied 911 (*'Rots waaruit het leven welt'*)

Overweging

Zingen: Lied 911: 1, 4

1. Rots waaruit het leven welt,
berg mij voor het wreed geweld;
laat het water met het bloed
dat Gij stort in overvloed
als een bron van Sion zijn,
die ontspringt in de woestijn.

4. Wat ik in mijn handen houd
is uw kruis tot mijn behoud.
Gij die naakten overkleedt,
die tot redding zijt gereed,
die melaatsen rein doet zijn,
kleed mij, red mij, maak mij rein.

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 221: 1 en 2

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Zegen, die wordt beantwoord met het 3^{de} couplet

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.