



Orde voor de viering op
zondag 3 maart 2024 aanvang 10 uur
in de Goede Herderkerk

3e zondag Veertigdagentijd

Voorganger: ds. Anneke Wouda
Organist: Egbert Willigers
Lector: Aldrina Hospers

Muziek

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied: 25A: 1, 2

1 Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.

2 Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Bemoediging

V We zijn bij elkaar in de Naam van God
die hemel en aarde gemaakt heeft
Allen Nooit laat Hij ons los, we horen bij hem
Hier zijn we God, we zoeken U

Groet

V vriendschap en vrede, van God, voor jullie
voor iedereen hier en met ons verbonden
voor de mensen overal op aarde

Allen Amen

Op de drempel bidden wij

V Verborgen Licht, Stilte die ons zoekt
Die ons hart opent en ruimte maakt
Wees in ons kracht, hoop en warmte.
Wijs ons de weg door uw heilige Geest
Die ons levend maakt

Allen Amen

Zingen: Lied: 274: 1, 2

1 Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2 Ontferm u God, kyrie eleison,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

Gebet om ontferming

Zingen: Psalm 25: 9

9 Sla op mijn ellende d'ogen,
zie mijn moeite, mijn verdriet,
neem mijn zonden uit meedogen
gunstig weg, gedenk die niet.
Red mij en bewaar mijn ziel,
wil, mijn God, mij niet beschamen,
want ik schuil bij U, ik kniel
met uw ganse volk tezamen.

Uitleg liturgische bloemschikking

Kinderen naar voren:

Projectlied



refrein Veertig dagen duurt de reis
naar het feest van Pasen.
Ga de weg die God ons wijst,
Hij brengt mensen samen.



3. Maak je ruimte, vind je rust,
zoek je naar de stil-te?
Dan vind je een nieuw geluk:
God is in ons midden.

1e lezing Exodus 20: 1-17 {NBV21}

Zingen: Lied 320: 1

1 Wie oren om te horen heeft
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israë!, mijn geboden.

2e lezing: Evangelie naar Johannes 2: 13-25 [NBV21]

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied: 536: 1, 2

1 Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

2 De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

Gebeden

Collecte

Slotlied: Lied: 601: 1, 3

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

3 Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Zegen

Gezongen Amen