

Orde van dienst
voor de viering op vrijdag 19 januari 2024
in 'Borgerhof'
Voorganger: ds. Anneke Wouda
Begeleiding samenzang: Joop de Vries (piano)

Welkom

Zingen lied 273: 1, 3

Loof God, die zegent al wat leeft,
der hem ´len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

Bemoediging en groet

Zingen lied 273: 4

Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

Introductie thema én geliefde liederen

Gebed om Gods ontferming én zijn Geest in ons midden

Zingen 314: 1, 3

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

We lezen in de Bijbel in Gewone Taal Matteus 2: 1-12

Zingen lied 520 alle 7 coupletten

De wijzen, de wijzen,
die gingen samen reizen,
vertrouwend op een koningsster,
zij wisten niet hoe ver.

Zij volgden het teken,
de dagen werden weken,
dan klopt een rijke karavaan
bij de paleispoort aan.

'O koning, wil ons horen,
er is een prins geboren,
in 't oosten is zijn ster gezien,
staat hier zijn wieg misschien?'

Herodes, hij hoorde
verschrikt naar deze woorden.
'Een koningszoon bij mij in huis?
U bent beslist abuis.'

De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.

Zij hebben gevonden
het kind door God gezonden,
dat koning en dat knecht wil zijn
van ieder, groot en klein.

De wijzen, die weten
van sterren en planeten,
die baden nu in zonnelicht
en doen hun ogen dicht.

Overweging

Muzikale meditatie

Zingen 526: 1

Juich voor de koning van de Joden,
buig voor geen dove wereldmacht,
kniel voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.

In memoriam mw. Gini Copinga

Gebeden

Collecte

Slotlied 913: 1, 2, 4

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

Zending en zegen

Koffie en thee; ondertussen loop ik rond en noteer lievelingsliederen