



Kerst-Welkomdienst m.m.v.

“Christelijk Mannenkoor Beilen”

Zondag 10 december is er een Kerst-Welkomdienst in de Goede Herderkerk in Borger m.m.v. Christelijk Mannenkoor Beilen o.l.v. Harold Kooij. Het CMB is in 1968 opgericht en bestaat momenteel uit ongeveer 50 leden afkomstig uit de wijde omgeving rond Beilen.

Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit geestelijke liederen in het Nederlands maar ook wel in andere talen. Ook profane liederen maken deel uit van het repertoire.

Harold Kooij is sinds 2021 dirigent van het Christelijk Mannenkoor Beilen. Buiten het feit dat hij een bevlogen pianist is, zowel solo als in diverse formaties, is hij sinds een aantal jaren dirigent bij diverse koren en muzikaal leider bij verschillende ensembles en de drijvende kracht achter meerdere muziekprojecten.



Voorganger is Ds. B. van Werven uit Diever en het thema is: “God doet het Licht aan”

De samenzang wordt begeleid op orgel door Jorrit Woudt en op trompet door Maurice van Dijk.

Jorrit Woudt studeerde schoolmuziek, orgel, piano en kerkmuziek en is een veel gevraagde organist, pianist bij concerten.



Maurice van Dijk is afgestudeerd aan de Messiaen Academie en is als veelzijdig trompettist voornamelijk werkzaam in de koor- en kerkwereld.



Aanvang 19.00 uur en vanaf 18.45 uur is er samenzang.

Kerst vieren we samen, daarom is deze dienst bij uitstek geschikt om eens een gast mee te nemen.

U bent van harte welkom!!

