

Orde van dienst
voor de viering op zondag 15 oktober 2023
in De Goede Herder Kerk
Voorganger: ds. Theo van't Hof
Lector: Roelie Bouwknecht
Begeleiding samenzang: Eric Doorn Stubbe (orgel)
Thema: *Thuis op plaatsen zonder hoop*

Welkom en mededelingen

Aanvangspsalmen: 24: 1 en 2

De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

Voorganger: In de naam van God die in ons gelooft,
die op ons hoopt en ons liefheeft.

GEMEENTE: PROBEREN WIJ HIER TE LUISTEREN
TE ZINGEN EN TE BIDDEN,
STIL TE WORDEN EN ONS GELOOF TE VIJEREN.

Uitleg bloemschikking

Gezongen inleiding op het thema:

https://www.youtube.com/watch?v=lng_rFo0eZQ

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst.

Gezongen gebed:

https://www.youtube.com/watch?v=xgjpEw_gWi0

Tonen van 1^{ste} dia

Gesprekken van 5 minuten per 5- tallen over deze vraag:

- Heb jij de gevolgen van klimaatverandering of milieuvervuiling weleens ergens met eigen ogen gezien?
Zo ja, hoe was dat voor je?
- Wat doet het met jou dat de schepping (mens, dier, landen) lijdt?

- Als je denkt aan plaatsen zonder hoop: aan welke plaatsen denk jij dan? Hoe kunnen we als kerk betrokken zijn op deze plaatsen?
- Wat is klimaatrechtvaardigheid volgens jou, en wat kunnen we zelf doen om daaraan bij te dragen?

Gebed om de Geest

Aansteken Bijbelkaars

Lezingen: Joël 1: 1 t/m 12 en 2: 18 en 19; 21-24

Overdenking

https://www.youtube.com/watch?v=Jdh_SA7KTsc

Zingen: lied 823: 1, 4

Gij hebt, o Vader van het leven, de aarde aan de mens gegeven, het land, de zee is zijn domein. Gij hebt hem aan het woord doen komen om tussen werkelijkheid en dromen getuige van uw Geest te zijn.	Door een geheimenis omsloten, door alle dingen uitgestoten, gaat hij op alle dingen in. Alleen uw woord geeft aan zijn falen, zijn rustloos zoeken en verdwalen een onuitsprekelijke zin.
--	--

Inzameling van de gaven

Gezongen gebeden: stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 418: 1, 2

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geweest.

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer.

Zegen, die wordt beaamd met het 3^{de} couplet

Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.

