

KERK OP SCHOOT

Sprankelende, belevingsgerichte diensten voor *kinderen van 0 tot 5 jaar*, dat is het doel van kerk op schoot. Tijdens deze diensten beleven baby's, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten.



Kerk op schoot vieringen

“Wat zou het leuk zijn als ook de allerjongste kinderen mee kunnen doen in de kerk. Dat we ze verhalen vertellen en met elkaar zingen”.



Dat was de wens waaruit Kerk op Schoot is ontstaan. Het heet ‘kerk op schoot’ omdat tijdens deze viering de baby's en peuters bij de ouders en/of grootouders op schoot mogen zitten of rondkruipen en wandelen.

De viering duurt ongeveer twintig minuten en is bedoeld voor kinderen van 0 tot 5 jaar. Zo kunnen de allerkleinsten op een speelse manier kennis laten maken met kerk-zijn en met elkaar.

Tegelijkertijd is het een ontmoetingsmoment voor jonge ouders die iets met de kerk hebben, er ooit iets mee gehad hebben of er voor het eerst iets mee willen. Ook voor grootouders is dit een goede gelegenheid om hun kleinkinderen kennis te laten maken met verhalen uit de bijbel.

De opzet van de Kerk op schoot dienst is in grote lijnen als volgt: samen met dominee beer steken we de paaskaars aan, gaan we zingen, bidden, luisteren en kijken naar een bijbelverhaal met behulp van allerlei materialen, speelgoed, knuffels, fluitjes, ballonnen, zand, water etc. De kinderen die al vaker komen, krijgen een uitnodiging via de post. Daarna is er voor de kinderen limonade en voor de ouderen koffie/thee.



De vieringen zijn drie keer per jaar vanaf 16.00 uur in de Goede Herder kerk.

U en jij bent van harte welkom samen met uw (klein)kind onder de 5 jaar.