

JEUGDKERK

Alle jongeren vanaf groep 8 van de basisschool zijn van harte welkom bij de Jeugdkerk.

We komen elke 2^e zondag van de maand bij elkaar in de kelder (m.u.v. feestdagen, vakanties en bijzondere diensten).

We hebben het over geloof, over maatschappelijke zaken (wat is er afgelopen week in de wereld gebeurd) etc.. We lezen in de bijbel, luisteren naar liederen en filmpjes (YouTube), bidden en doen spelletjes. We proberen interactief het met jongeren te hebben over verschillende zaken. We vertrouwen elkaar en weten dat wat we zeggen, dat dat ook in vertrouwen gezegd mag worden.



Het doel is om jongeren op hun eigen manier een dienst te vieren waarbij ruimte is om uit te proberen, te experimenteren, tegelijk met de uitdaging dat een jeugdkerkviering een "échte viering" is. De dienst wordt begonnen met het aansteken van de bijbelkaars, vervolgens kunnen de jongeren in stilte een kaars aansteken.

Tijdens de jeugdkerk wordt er een collecte gehouden waarvan de opbrengst wordt geschonken aan een doel wat door de jeugd samen met de kinderen van de kindernevendienst wordt uitgezocht.

Nog vragen? Bel of mail Hans Kuperus

Zit je op het voortgezet onderwijs en ben je nog geen 18? Kom eens langs op de 2^e zondag van de maand vanaf 10.00 uur in de kelder! De bijeenkomst duurt ongeveer één uur.

