



Orde van dienst  
voor de viering op zondag 23 juli 2023 in de Goede Herderkerk  
waarin KYAN TEUN van HEMEL wordt gedoopt.  
Voorganger: ds. Theo van 't Hof  
Begeleiding samenzang: Egbert Willigers (orgel)  
Thema: *Goed voorbeeld doet...*

---

### DIENST VAN DE VOORBEREIDING

#### Woord van welkom en afkondigingen

**Aanvangslied:** 139B: 1 en 2

(gemeente gaat staan)

Heer, U doorgrondt en kent mij;  
mijn zitten en mijn staan  
en U kent mijn gedachten,  
mijn liggen en mijn gaan.  
De woorden van mijn mond, o Heer,  
die zijn voor U bekend  
en waar ik ook naar toe zou gaan,  
ik weet dat U daar bent.  
Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen.  
Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen, elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,  
want in de moederschoot  
ben ik door U gewezen;  
U bent oneindig groot.  
Ik dank U voor dit wonder, Heer,  
dat U mijn leven kent  
en wat er ook gebeuren zal,  
dat U steeds bij mij bent.  
Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen, elke dag.  
Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen, elke dag.

<b>Bemoediging:</b>	Voorganger:	Onze hulp is in de naam van de Heer
	GEMEENTE:	DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
<b>Groet:</b>	Voorganger:	De Heer is met u
	GEMEENTE:	OOK MET U ZIJ DE HEER

(gemeente gaat zitten)

**Dopeling** KYAN TEUN van HEMEL wordt de kerk ingedragen

**Luisteren naar:** 'You'll be in my heart'

<https://www.youtube.com/watch?v=ESgg5mEuiRE>

### VIERING VAN DE HEILIGE DOOP

'**Gedicht:** 'Een geboorte' (My-Linh)

## Delen van enkele gedachten over de doop

Luisteren naar: 'God heeft een plan'(Beth Sjalom)

<https://www.youtube.com/watch?v=urbVrqR16qQ>

**Binnendragen van HET DOOPWATER door Féline en Amy**  
Water gieten in de doopvont.

**Doopouders gaan om het doopvont staan**

**Zingen uit Geroepen om te zingen: 79: 1, 2**

Verbonden met vader en moeder,  
natuurlijk het meest met die twee,  
maar ook met de andere mensen vier  
jij hier dit feest met ons mee.

refrein:

Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er een bij op dit feest  
want jij wordt gedoopt in  
de naam van de Vader, de Zoon  
en de Heilige Geest.

Je bent al een tijdje bij de mensen,  
je naam is bij ons al vertrouwd  
en dus is het tijd om te vieren,  
dat God die je kent van je houdt.

refrein:

Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er een bij op dit feest  
want jij wordt gedoopt in  
de naam van de Vader, de Zoon  
en de heilige Geest.

**Doopvragen:**

Geloven jullie in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en willen jullie dat  
*Kyan Teun* in Zijn naam wordt gedoopt?

Ontvangen jullie hem als een uniek geschenk van God: aan jullie toevertrouwd om  
goed voor te zorgen?

Beloven jullie hem in woorden en daden voor te gaan op de weg die Jezus Christus  
ons gewezen heeft?

**Zingen uit Geroepen om te zingen: 79: 3 en 4**

Je bent een begrip aan het worden;  
steeds meer mensen noemen je naam;  
ook God begint jouw naam te roepen  
en dus zijn wij hier nu tesaam.

refrein:

Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er een bij op dit feest  
want jij wordt gedoopt in  
de naam van de Vader, de Zoon  
en de Heilige Geest.

Nu mag je gaan leven met mensen  
verbonden in liefde en trouw  
omdat zij vandaag bij dit dopen  
Gods Naam legden naast die van jou.

refrein:

Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er een bij op dit feest  
want jij wordt gedoopt in  
de naam van de Vader, de Zoon  
en de Heilige Geest.

**Doopbediening**

**Zingen: Lied 348: 9**

Er is gedoopt! Wij allen zijn verbonden, het voorgeslacht,  
de ouders, die hier stonden, de ganse kerk in één geloof.

**O**pschrijven van de doopnaam op de dooprol

**O**verhandiging van de doopkaars en doopkaart

### *DIENST VAN HET WOORD*

**G**ebed

**A**ansteken van de Bijbelkaars

**L**ezing: 1 Korintiërs 4: 1- 7 en 14 t/m 21

**O**verdenking

**Z**ingen: Lied 838: 1 en 2

O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen.

### *DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN*

**G**ebeden -voorbeden

**S**lotlied: 864: 1, 3

Laat ons de Heer lofzingen,  
juich, al wie bij Hem hoort!  
Hij zal met trouw omringen  
wie steunen op zijn woord.  
Al moet ge hier ook dragen  
veel duisternis en dood,  
gij hoeft niet te versagen,  
Hij redt uit alle nood.

Zou ooit een vrouw vergeten  
't kind dat zij in zich droeg,  
er niet van willen weten,  
wanneer het naar haar vroeg?  
Al zou u ook begeven  
uw moeder vroeg of laat,  
de Heer zweert bij zijn leven,  
dat Hij u niet verlaat.

**W**egzending en **Z**egen, die wordt beantwoord met: lied 864: 5

Daarom lof zij de Here,  
in wie ons heil bestaat,  
Hem die ons toe wou keren  
zijn liefelijk gelaat.  
Hij moge ons behoeden,  
elkander toegewijd,  
en schenke ons al 't goede  
nu en in eeuwigheid.