



Orde voor de viering op
zondag 18 juni 2023 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

THEMA: "ZINGEN TEGEN DE KLIPPEN OP !!"

Voorganger: Ds. Theo van 't Hof
M.m.v. Het protestants kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong
Lector: Hellen Woltmeijer

Muziek

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 100a: 1, 2 en 3. Het *koor* zingt elke keer *de voorzang* (*coupletten*) en de gemeente zingt elke keer *alleen het refrein*.

1. Juich voor de Heer, aarde alom!
Dien de Heer met verblijden,
kom voor zijn aanschijn met jubel.
Refrein: Juich voor de Heer, aarde alom!

2. Besef het: de Heer is God;
Hij schiep ons, wij horen aan Hem,
zijn volk – Hij weidt het als schapen.
Refrein: Juich voor de Heer, aarde alom!

3. Treed zijn poorten in met een danklied,
ga met lofzang zijn voorhoven binnen,
loof Hem, zegen zijn naam.
Refrein: Juich voor de Heer, aarde alom!

Bemoediging: Vg: Onze hulp is in de Naam van de Heer
GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Groet: Vg: De Heer is met u
GM: OOK MET U ZIJ DE HEER

Staande zingen: Psalm 100 a: 4 (*koor* zingt eerst het 4^{de} couplet en daarna zingt de gemeente het refrein).

4. Overvloed heeft Hij, de Heer;
tot in eeuwigheid is zijn genade,
van geslacht tot geslacht is zijn trouw.
Refrein: Juich voor de Heer, aarde alom!

Gezongen inleiding op de dienst: Lied 903: 1, 3 en 4

1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

3. In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht, –
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

4. Wat mijn ogen ooit ontwaarden
droeg het merk van Gods beleid;
Hij heeft hemel, zee en aarde
om mijn bestwil toebereid.
Dieren, kruiden uitgelezen,
alle vrucht aan struik en boom,
bronnen, vissen in de stroom, –
overal is 't goed te wezen.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Kyriegebed

Loflied: Lied 302: 1, 2 en 4

1. God in den hoog' alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.

2. U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze koning.

4. O heil'ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus' dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

Gezongen inleiding op het gebed (koor): Lied 694: 1, 2 en 3

1. Dat wij volstromen met levensadem
en schreeuwen eindelijk geboren.

2. Dat wij volstromen met levensadem
en lachen eindelijk geboren.

3. Dat wij volstromen met levensadem
en weten eindelijk geboren.

Gebed

Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Jesaja 11: 11-12:1-6

Zingen: Lied 153: 1 en 2 (*koor* zingt de coupletten en de gemeente zingt *refrein 1*). En wel als volgt: het koor zingt *eerst* refrein 1 voor.

Daarna zingt de gemeente dit refrein.

Vervolgens: het *koor* zingt 1^{ste} couplet en daarna de gemeente refrein 1.

het *koor* zingt het 2^{de} couplet en daarna de gemeente refrein 1.

Refrein: Vol vreugde put je water uit de bron van bevrijding.

1. Ik wil niet zwijgen, ik zal zingen,
ik zal U loven, trouwe God.

Ik voelde de gloed van uw boosheid
maar weg is uw woede, U troost mij.

Refrein: Vol vreugde put je water uit de bron van bevrijding.

2. God is mijn redder.
Ik ben vol vertrouwen, ik wankel niet,
want de Ene, mijn sterkte, beschermt mij,
de Eeuwige heeft mij redding gebracht.

Refrein: Vol vreugde put je water uit de bron van bevrijding.

Uitleg

Zingen: Lied 153: 3 en 4.

Refrein: Vol vreugde put je water uit de bron van bevrijding.

3. Vol vreugde put je water
uit de bron van de redding.

Loof onze redder, noem vol vreugde Gods naam,
bezing op aarde de kracht van Gods liefde.

Refrein: Vol vreugde put je water uit de bron van bevrijding.

4. Zing een lied voor de Ene,
Gods grootse daden op heel de aarde.
Jubel en juich, al wie woont in Gods stad,
de Heilige van Israël is groot, is nabij!

Refrein: Vol vreugde put je water uit de bron van bevrijding.

Inzameling van de gaven

Gebeden

Slotpsalm: Psalm 47: 1 en 2

1. Volken wees verheugd, / jubel, toon uw vreugd,
prijst met handgeklap / 's Heren koningschap.
Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht / geeft ze in onze macht.
Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob 't land,
die daar woont met trots, / als beminde Gods.

2. God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal / meldt het overal.
Zing Gods eer, hef aan, / 's konings eer, hef aan.
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied!
Die de volken leidt / troont in heiligheid.

Zegen Die wordt beantwoord met het 3^{de} couplet

4. Maak het dan bekend: / Godes regiment
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam.
Edelen treden aan / om op wacht te staan.
Abrahams geslacht, / het betreft de wacht.
Hem, die 't aards geweld / paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer, / de verheven Heer.

Orgelspel