



Orde voor de viering op
PINKSTERFEEST zondag 5 juni 2022
aanvang 10.00 uur in de Goede Herderkerk

FEEST VAN DE GEEST

Thema: IN VUUR EN VLAM

Voorganger: Ds. Theo van 't Hof
Organist: Harm Timmer
Fluit: Manuel Claasen

Verdere medewerking door de kunstenaars Manuel Claasen en Marineke Leijenhorst

Fotoreportage over Feest van de Geest

Vanaf 9.55 uur: https://nederlandzingt.eo.nl/lied/de-wind-steekt-op/WO_EO_16645812

Woord van welkom en afkondigingen

Gedicht.... 'Dageraad' (Manuel)

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/veni-sancte-spiritus/>

Bemoediging en groet:

Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer

GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Vg Vrede zij jullie allen

GM DE WERELD ZIJ VREDE !

Aanvangslied: 693:

Gesinus van der Vinne zingt dit lied eerst solo en daarna wordt het in canon gezongen.

1. Wij vieren vandaag het feest
van het verschijnen van de Geest
in vuur en wind, in tongen,
in talen.

Toelichting van de kunstenaars: Manuel Claasen en Marineke Leijenhorst van hun werk.

1^e Muzikaal intermezzo fluit en orgel (Manuel en Harm)

Het EERSTE Feest van de Geest

Lezing: Genesis 1: 2b

Muzikale improvisatie van Lied 701

Zingen: Lied 701: 1, 2 (ieder t/m 40 jaar) 3 en 4 (ieder boven de 40 jaar)

1. Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.
2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.
3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.
4. Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Uitleg bij de bloemschikking

'TWEEDE Feest van de Geest' met kinderen

Kijken naar filmpje

<https://www.youtube.com/watch?v=ZnGneapP1-8>

(Gesprek met kinderen over...)

Daarna zingen: Lied 683 : 1, 3 en 4

1. 't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.
3. Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.
4. De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
't is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Gezongen gebed: Lied 688 : 1, 2 en 4

1. Heilige Geest,
Gij zijt als de wind,
kom dan, waai door onze harten,
reinig ons.

2. Heilige Geest,
Gij zijt als het vuur,
kom dan, vuur ons aan tot liefde,
beziel ons.

4. Heilige Geest,
Gij zijt als het licht,
kom dan, wek ons tot nieuw leven,
herschep ons.

Muziek: 2^e keer Manuel en Harm orgel en fluit

DERDE Feest van de Geest.

Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Handelingen 2: 1- 13

Overdenking

Zingen: Lied 772: 1, 2

1. Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

2. O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

Inzameling van de gaven

Gebeden:

Afgesloten met gezongen Onze Vader (= lied 1006).

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Slotlied: Lied 687: 1 en 2

1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Zegen die met het 3^{de} couplet wordt beaamd.

3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Orgelspel

*Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk.
Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers
(te vinden in de Samenspraak of op de website)*