

Uitnodiging voor de Kindernevendienst +

We nodigen je uit op **zondag 6 februari a.s. om 16 uur** in het Anker. Samen gaan we aan de slag met het verhaal van Naäman.

We gaan dat doen als in een Kliederdienst.

Samen ontdekken, samen vieren, samen eten



Samen met je ouders, opa en oma of andere bekenden ga je ontdekken hoe het verhaal van Naäman gaat. Eerst nodigen we je uit om de verschillende activiteiten te doen: binnen en buiten. We zijn met elkaar bezig op allerlei verschillende manieren, je blijft als gezin bij elkaar. Bij de activiteiten staat wat de bedoeling is en er zijn na-denk-vragen om over te praten.

Om 16.45 uur gaan we het verhaal vertellen, er is dan een korte viering in zaal 1.

Daarna sluiten we af met Samen eten.

Graag zien we je dan! En neem vooral ook anderen mee!

Tot dan!

Marjon – Betty - Rutger – Ilonka – Thalinda – Hellen

