



Thema: : "Ik zie het aan je!"

Voorganger: Ds. Theo van 'Hof
Organist: Harm Timmer
Lector: Lauwrens Wanders
Solo: Marjanne Visscher

Muziek

Luisteren voorafgaande aan de dienst: Lied 680: 1, 3, 5 ('Kom Heilige Geest, Gij vogel')

1 Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

3 Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.

5 O heilige Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Woord van welkom en afkondigingen

Bemoediging en groet:

Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vrede zij jullie allen
DE WERELD ZIJ VREDE !

Aanvangslied:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/ik-danste-die-morgen-toen-de-schepping-begon/>

Algemene en korte inleiding over kunst in de kerk: toegespitst op drie schilderijen van drie gemeenteleden voorin het liturgisch centrum. (*Jan Top*)
Hierna licht *Ank Koopmans* haar schilderij toe (sluit aan op het lied 'Ik danste die morgen toen de schepping begon.' Is lied 839.

Uitleg bij de bloemschikking (Grada Engels)

Gesprek met kinderen en daarna luisteren naar: Lied 683 ('t Is feest vandaag): 1, 3 en 4

1 't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

3 Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan

4 De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
't is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Toelichting door *Jan de Boer* van zijn schilderij (gaat met name over loslaten).

Het hierop volgende gebed is daarvoor meteen een oefening.

Muzikaal gebed: ELB, nr 148 ('*Heilige Geest van God*')

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart,
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart,
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart

Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Handelingen 2: 1 - 24

Overdenking

Luisteren naar

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/ik-wil-jou-van-harte-dienen/>

Inzameling

Gebeden

Slotlied: Lied 687: 3 ('*Wij teren op het woord*')

3 Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.

Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Uitleg door *Grada Engels* van haar schilderij . Legt verbinding tussen Hemelvaart en

Pinksteren (let op de duif in haar schilderij) ...God gaat met ons mee. En schenkt ons
zijn zegen.

Luisteren naar de zegen: nr 501 uit het ELB ('*Vrede van God*'): 1, 3

1. Vre-de van God, de vre-de van God,
de vre-de van God zij met jou.
Vre-de van Hem, vre-de van God,
de vre-de van God zij met jou.

3. Hei-li-ge Geest, de hei-li-ge Geest,
de hei-li-ge Geest zij met jou.
Vre-de van Hem, vre-de van God,
de vre-de van God zij met jou.