



Orde voor de viering
op zondag 2 mei 2021 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

5^e Zondag van Pasen

Voorganger: Ds. J. Mellema
Organist: Caroline van der Laan
Lector: Marjanne Visscher

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom (ouderling) Diny Rozema

Moment van stilte

Aanvangslied: Psalm 138:1 - U loof ik, Heer, met hart en ziel,

- 1 U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zij
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

Votum en Groet

We luisteren naar: Psalm 138:3,

- 3 Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, / van 's Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,
zijn majesteit / ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hen het oog / die nederig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan / van trotse zielen.

Kyriëgebed:

We luisteren naar [Machtige God, sterke rots](#) (Opwekking 277., link van EO)

De dienst van het woord:

De bijbelkaars wordt aangestoken en de bijbel gaat open.

Gebed om de heilige Geest

We luisteren naar lied 313:1

- 1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
- 5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist´ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer

Inleiding

Lector: 1e Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 8. NBV

Lied 653:5

- 5 Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.

2e Schriftlezing: 1 Johannes 3 vers 18 t/m 24 NBV

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Dienst van het ANTWOORD

We luisteren naar Gezang 78:1 en 2(LdK)

1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en "Onze Vader".

Afkondigen jubileum.

7 mei a.s. 50 jaar getrouwd, Han en Toos Hulshuis-Mul
Sassenbergen 69 9531GW Borger.

Collecte: PKN Jong Protestant

Slotlied: [Halleluja, eeuwig dank en ere](#) (Link E.O.)

Gezang 257 (LdK)

- 1 Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

Uitzending en Zegen.

Amen

Ter ere van koningsdag het Wilhelmus lied 708 1 en 6

https://www.youtube.com/watch?v=IEL_xGifWDk

- 1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

- 6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.