

Hoi allemaal,

Jullie mogen weer naar school. Helaas nog even geen kerk en kindernevendienst. Balen. Toch willen we graag wat met jullie doen door jullie mee te nemen in de Veertigdagentijd naar Pasen. Vanaf woensdag begint periode ook wel vastentijd genoemd waarin we op weg gaan naar Pasen. Hij begint woensdag 17 februari en duurt tot zaterdag 3 april.

40 DAGEN  
tijd



**Hoezo veertig dagen?** Het zijn eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen niet mee worden geteld: de zondag is namelijk een feestdag en dan hoef je niet te vasten. Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is: het staat voor 'een volle generatie'.

In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zelf ook veertig dagen zich terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt hij enorm met zijn roeping, maar uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest en begint hij zijn publieke optreden.

Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de Bijbel intens zoekt, maar een nieuw leven met God vindt. Dat wordt als het ware 'nagespeeld' in de Veertigdagentijd: de christenen zoeken God en hopen hem uiteindelijk te vinden.



**Levensweg** Bij deze brief zit een leuk boekje met als onderwerp 'Levensweg' waarin je met je familie elke dag iets kan doen richting Pasen. In het boekje staan verhalen, opdrachten, spelletjes en veel meer. Ook hebben we er een dobbelsteentje bij gedaan die je kan gebruiken bij de levensweg.

Jezus ging op aarde een weg van vreugde, maar ook van verdriet. Met Pasen vieren we dat zijn weg niet eindigde in de dood: God maakte een nieuw begin. Zijn levensweg is nooit afgelopen!

We zijn heel benieuwd of jullie het boekje leuk vinden. Stuur gerust af en toe jullie creatieve uitspattingen van een opdracht naar [anjaenrutger@gmail.com](mailto:anjaenrutger@gmail.com). Dan kunnen we die ook af en toe tijdens de digitale dienst op de beamer laten zien aan de rest van onze gemeente!

Ook kunnen jullie elke zondag op de website van de kerk een kindernevendienst voor thuis vinden.

Veel plezier!

De kindernevendienst van

