

Kom volg mij



Het verhaal waar het vandaag over gaat is dat Jezus zijn eerste leerlingen roept: Simon, Andreas, Jakobus en Johannes. Ze zijn aan het vissen bij het meer van Galilea als Jezus voorbijkomt. Meteen laten ze alles achter om hem te volgen.

Aan de rand van het meer staan twee vissers. Het zijn broers. Ze heten Simon en Andreas. Ze hebben allebei een groot net vast. Eerst zwaait Simon het net met een grote boog, plons, het water in. Aan het net zit een touw. Simon houdt het touw stevig vast. Andreas zwaait het net met een grote boog het water in. Ook hij houdt het touw stevig vast. Simon trekt een beetje aan het touw. Is het net al zwaarder? Zitten er vissen in? Als je visser bent, moet je kunnen wachten. Wachten tot er genoeg vissen in je net zitten. Er komt een man aan. Het is Jezus. Simon en Andreas kijken op. 'Kom', zegt Jezus. 'Volg mij!' Wat doen Simon en Andreas? Wachten ze tot hun netten vol zijn? Nee, ze laten de netten los. Ze draaien zich om en lopen naar Jezus. Verderop ligt een boot. In de boot zitten drie mannen. Een vader met twee zonen. Jakobus en Johannes. Ze hebben een groot net vast. Het net is kapot. Het zit vol scheuren. Samen repareren ze het net. Jakobus en Johannes zien Jezus. 'Kom', zegt Jezus. 'Volg mij!' Wat doen Jakobus en Johannes? Maken ze hun werk af? Nee, ze laten het net vallen. Ze klimmen uit de boot en gaan naar Jezus toe. Hun vader kijkt hen na. Jezus gaat verder. Simon, Andreas, Jakobus en Johannes gaan met hem mee.



Gebed Lieve Vader in de hemel, 'Volg mij', als ik die woorden hoor dan denk ik aan die wandeling. We liepen over een smal paadje dat steeds smaller werd. We klauterden over boomstronken. 'Volg mij maar', zei mama en ze wees de weg. Dan denk ik aan het spel in de kring. Meester deed gebaren voor en wij deden ze na. 'Volg mij maar', zei meester en we deden zoals hij. Vader in de hemel als U 'volg mij' zegt, dan wil ik achter U aan gaan. Dan wil ik leven zoals U dat deed: omzien naar anderen, helpen, geduldig luisteren. Wilt U mij laten zien hoe ik U kan volgen? Amen



Lied Er loopt een man die helpers zoekt Er loopt een man die helpers zoekt, hij wandelt langs het water. Hij kent de mensen en hij roept: 'Ga mee op weg naar later! Jij bent Simon, ik weet wie je bent. Jij wordt Petrus als je mij kent. Jij bent eerlijk, ik zag je meteen. Jij, Natanaël, ga met me mee.' Er loopt een man die helpers zoekt, hij wandelt langs het water. Hij kent de mensen en hij roept: 'Ga mee op weg naar later! Jij daar, jij daar, ik kijk ook naar jou. Jij bent kind van God, kom maar gauw!'

Tekst: Erik Idema Muziek: Gerard van Amstel

<https://youtu.be/5qvegvjmYE>



Op de volgende pagina nog twee leuke knutselopdrachten. Heb je wat moois gemaakt en je wil het met ons delen? Stuur dan een foto van je knutsel naar anjaenrutger@gmail.com, wie weet laten we hem zien in een volgende dienst op de beamer of zetten we hem in de Samenspraak of op onze website!



Creatief 1 Teken op gekleurd papier een grote vis en knip deze uit. Welke verhalen weet jij over Jezus? Schrijf deze in een paar woorden op de vis of maak er een tekening over op de vis. Tip: Maak samen zo veel mogelijk vissen en maak er een lange slinger van.

Creatief 2 Teken kleine vissen van ongeveer 5-10 cm. Kleur ze in en knip ze uit. Maak met een perforator een gaatje in de kop van de vis, en hang de vis aan een paperclip. Maak hengels door een magneet aan een touwtje te maken en het touw aan de stok te knopen. Leg de vissen in een bak en hengel ze op. Tip: Maak vooraf de hengels, of maak ze terwijl de kinderen de vissen kleuren.

