



Liturgie zondag 17 januari / Top 2000 dienst
Goede Herderkerk

Voorganger: pastor Hessel Hansma

Muzikale begeleiding en medewerking:

Combo: Jorik Woltmeijer (piano), Bert Woltmeijer (drum/zang),
Janita Rundervoort (gitaar/zang) en Lydia Timmer (zang)

Jongerencombo: Janna Huijting (piano) , Rachel Rundervoort (piano) Koen Seton (zang),
Marijn Rundervoort (Cajon), Manon Wilms (viool).

Gitaristen: Jan Kok en Anke Prins

Thema: Please do not stop the music! Het goede leven.

Voor de dienst worden een aantal liederen ten gehore gebracht:

Lift my eyes – I am they
Jongerencombo

I've never asked these questions
I've never felt so broken
Oh, God, what do I do now?
I've never cried this way
I've never seen such pain
Oh, God, what do I do now?

But even here, even now
I lift my eyes to Heaven and remember I
am loved
I lift these weary hands and let my Father
pick me up
More than answers, more than healing
God, Your presence is enough
I lift my eyes to Heaven and remember
You're still where my help comes from

All my fears came true
But they're no match for You
Oh, God, come and hold me now
And be my Prince of Peace
Share my suffering
Oh, God, come and hold me now

I lift my eyes to Heaven and remember I
am loved
I lift these weary hands and let my Father
pick me up
More than answers, more than healing

God, Your presence is enough
I lift my eyes to Heaven and remember
You're still where my help comes from

If You are near to the broken-hearted
Then You are here with me
You take my sorrow inside Your hands and
You turn it to victory

If You are near to the broken-hearted
Then You are here with me
You take my sorrow inside Your hands and
You turn it to victory
I've never asked these questions
I've never felt so broken
Oh, God, what do I do now?

I lift my eyes to Heaven and remember I
am loved
I lift these weary hands and let my Father
pick me up
More than answers, more than healing
God, Your presence is enough

I lift my eyes to Heaven and remember
You're still where my help comes from
You're still where my help comes from
You're still where my help comes from

Rollercoaster – Danny Vera

Here we go
On this roller coaster life we know
With those crazy highs and real deep lows
I really don't know why
And I will go
To the farthest place on earth I know
I can travel all the road, you see
'Cause I know you're there with me

You don't have to slow me down
'Cause I will always be around
I will find my way back home
Where magnolia grows, where magnolia
grows

But I guess you know
Why I do what I do and where I go
I try to fill that empty space inside
But I can't do that without you
You're even with me in my dreams
I see a sail, the seven seas
I will try to find my way
You're always there tomorrow,
you're always there tomorrow

Here we go
On this roller coaster life we know
With those crazy highs and real deep lows
I really don't know why
And I will go
To the farthest place on earth I know
I can travel all the road, you see
'Cause I know you're there with me
You don't have to slow me down
'Cause I will always be around
I will find my way back home
Where magnolia grows, where magnolia
grows

Here we go
On this roller coaster life we know
With those crazy highs and real deep lows
I really don't know why
And I will go
To the farthest place on earth I know
I can travel all the road, you see
'Cause I know you're there with me

Daar gaan we dan
In dit achtbaanleven dat we kennen
Met die idiote hoogten en echt diepe dalen
Ik weet echt niet waarom
En ik zal gaan
Naar de verste plek op aarde die ik ken
Ik kan de hele weg afreizen, weet je
Want ik weet dat jij bij me bent

Je hoeft me niet af te remmen
Want ik zal altijd in de buurt zijn
Ik zal mijn weg terug naar huis vinden
Waar de magnolia groeit, waar de
magnolia groeit

Maar ik denk dat je wel weet
Waarom ik doe wat ik doe en waar ik heen
ga
Ik probeer een leegte in mij te vullen
Maar dat kan ik niet doen zonder jou
Je bent zelfs bij me in mijn dromen
Ik zie een zeil, de zeven zeeën
Ik zal proberen mijn weg te vinden
Morgen zul je er altijd zijn, morgen zul je
er altijd zijn

Daar gaan we dan
In dit achtbaanleven dat we kennen
Met die idiote hoogten en echt diepe dalen
Ik weet echt niet waarom
En ik zal gaan
Naar de verste plek op aarde die ik ken
Ik kan de hele weg afreizen, weet je
Want ik weet dat jij bij me bent
Je hoeft me niet af te remmen
Want ik zal altijd in de buurt zijn
Ik zal mijn weg terug naar huis vinden
Waar de magnolia groeit, waar de
magnolia groeit

Daar gaan we dan
In dit achtbaanleven dat we kennen
Met die idiote hoogten en echt diepe dalen
Ik weet echt niet waarom
En ik zal gaan
Naar de verste plek op aarde die ik ken
Ik kan de hele weg afreizen, weet je
Want ik weet dat jij bij me bent

Here we go
On this roller coaster life we know
I can travel all the road, you see
'Cause I know you're there with me
'Cause I know, oh I know
You're there with me

Daar gaan we dan
In dit achtbaanleven dat we kennen
Ik kan de hele weg afreizen, weet je
Want ik weet dat jij bij me bent
Want ik weet, oh weet
Dat jij bij me bent

What a wonderful world - Louis Armstrong

I see trees of green
Red roses too
I see them bloom
For me and you
And I think to myself
What a wonderful world

Ik zie de groene bomen
en ook de rode rozen,
ik zie ze bloeien
voor jou en mij.
En ik denk bij mezelf:
in wat voor een mooie wereld leven we.

I see skies of blue
And clouds of white
The bright blessed day
The dark sacred night
And I think to myself
What a wonderful world

Ik zie de blauwe lucht
met witte wolken
De heldere, gezegende dag
en de heilige donkere nacht
En ik denk bij mezelf:
wat een prachtige wereld

The colors of the rainbow
So pretty in the sky
Are also on the faces
Of people going by
I see friends shaking hands
Saying how do you do
They're really saying
I love you

De kleuren van de regenboog,
zo mooi in de lucht
Net als de gezichten
van alle voorbijgangers
Ik zie vrienden die elkaars hand schudden,
ze zeggen: "Hoe gaat het?"
Ze zeggen echt:
"Ik houd van je"

I hear babies cry
I watch them grow
They'll learn much more
Than I'll ever know
And I think to myself
What a wonderful world
Yes, I think to myself
What a wonderful world
Ooh, yes

Ik hoor baby's huilen,
ik zie ze opgroeien
Ze zullen meer leren
dan ik ooit zal weten
En ik denk bij mezelf:
wat een mooie wereld
Ja, ik denk bij mezelf:
wat een mooie wereld

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Lied van het begin: *Let it be – The Beatles*
Gelegenheidscombo

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom
Let it be

And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom
Let it be

Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be

And when te broken hearted people
Living in the world agree
There will be an answer
Let it be

For though they may be parted, there is
Still a chance that they will see
There will be an answer, let it be.

Let it be, let it be
Let it be, let it be
there will be an answer
Let it be

Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be

Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be

And when the night is cloudy
There is still a light that shines on me
Shine until tomorrow
Let it be

Wanneer ik mezelf in tijden van
moeilijkheden vind
Moeder Maria komt dan naar mij
En spreekt woorden van wijsheid
Laat het los

En in mijn uur van duisternis
Staat zij recht voor mij
En spreekt woorden van wijsheid
Laat het los

Laat het los, laat het los
Laat het los, laat het los
Fluistert woorden van wijsheid
Laat het los

En wanneer de mensen met liefdesverdriet
Het met elkaar eens zijn
Zal er een antwoord zijn
Laat het zo zijn

Hoewel ze misschien uit elkaar zijn is er
nog steeds een kans dat ze zullen inzien
Dat er een antwoord zal zijn, laat het zo
zijn

Laat het zo zijn, laat het zo zijn
Laat het zo zijn, laat het zo zijn
Dat er een antwoord zal zijn,
Laat het zo zijn

Laat het zo zijn, laat het zo zijn
Laat het zo zijn, laat het zo zijn
Fluistert woorden van wijsheid
Laat het zo zijn

En wanneer de nacht vol wolken is
Is er nog een licht dat op me schijnt
Schijnt tot aan de morgen
Laat het zo zijn

I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom
Let it be

Ik wordt wakker met het geluid van
muziek Moeder Maria spreekt tot mij
Spreekt woorden van wijsheid

Let it be, let it be
Let it be, let it be
there will be an answer
Let it be

Laat het zo zijn
Laat het zo zijn, laat het zo zijn
Laat het zo zijn, laat het zo zijn

Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be

Fluistert woorden van wijsheid
Laat het zo zijn
Er zal een een antwoord zijn
Laat het zo zijn

Bemoediging en groet

We weten ons gedragen door God onze Heer,
die ons hoedt en draagt,
die ons voedt en te drinken geeft
én die nooit stopt met het werk dat Hij aan jou en mij begonnen is.
De vrede van onze Heer Jezus, de liefde van God en de saamhorigheid
van de Heilige Geest is met ons allen. Amen

Wat zijn de negatieve berichten van vandaag?

Lied als Kyriëgebed: *Uncharted ---Kensington*

No one knows just what to say
It's like we're in uncharted territory
No one knows the proper way
It's like the ground has fallen from under
me

Niemand weet wat hij moet zeggen
Het is alsof we ons in een niet in kaart
gebracht gebied bevinden
Niemand weet de juiste weg
Het is alsof de grond onder me is
weggevallen

And all sensible words
All sensible hearts
Oh where do they go
And why do they leave us now

En alle verstandige woorden
Alle verstandige harten
Oh, waar zijn ze heen
En waarom verlaten ze ons

And if I could go back again, I'll go back
again
If the worst is happening how does
anything work
Now let me please go back again, I'll go
back again

En als ik terug zou kunnen, zou ik
teruggaan
Als het ergste gebeurt, hoe werkt dan nog
iets
Laat me alsjeblieft weer terug gaan, ik zal
teruggaan

No one knows what part to play
It's like we're in uncharted territory
No one knows another way
It's like all grace in life has parted from me

Niemand weet welke rol te spelen
Het is alsof we ons in een niet in kaart
gebied bevinden
Niemand kent een andere weg
Het is alsof alle zwier uit mijn leven is
verdwenen

And all sensible words
All sensible souls
Oh where do they go
And why do they leave us now

En alle verstandige woorden
Alle verstandige zielen
Oh, waar zijn ze heen
En waarom verlaten ze ons

And all sensible words
All sensible hearts
Keep calling for course
A heading or buoy
Could the end be a start?
All sensible souls
Oh where do they go
And why do they leave us now?

En alle verstandige woorden
Alle verstandige harten
Blijven roepen om een route
Een richting of een baken
Kan het einde een begin zijn?
Alle verstandige zielen
Oh, waar zijn ze heen
En waarom verlaten ze ons

Wat zijn de positieve berichten van vandaag? Wat maakt het leven goed!

Lied als lofzang: *Als de liefde mar blef winnen -- Daniël Lohues,*

Kindermoment: *Kinderen voor kinderen: als ik de baas zou zijn van het journaal*

Aansteken : Bijbelkaars
Rachel Rundervoort

Woorden uit de bijbel : Mattheus 6: 25-34 Bijbel in gewone taal

Lied: *Hometown Glory – Adele*

I've been walking in the same way as I did
Missing out the cracks in the pavement
And tutting my heel and strutting my feet
“Is there anything I can do for you dear? Is
there anyone I could call?”
“No and thank you, please Madam. I ain't
lost, just wandering”

Ik liep op de zelfde manier als ik toen deed
De scheuren in de stoep ontwijkend
En mijn hak tikkend en mijn voeten
schrijdend
“Is er iets wat ik voor je kan doen, schat?
Is er iemand die ik kan bellen?”
“Nee en dank u, alstublieft Mevrouw. Ik
ben niet verdwaald, loop maar wat rond”

Round my hometown
Memories are fresh
Round my hometown
Ooh the people I've met
Are the wonders of my world
Are the wonders of my world
Are the wonders of this world
Are the wonders of now

I like it in the city when the air is so thick
and opaque
I love to see everybody in short skirts,
shorts and shades
I like it in the city when two worlds collide
You get the people and the government
Everybody taking different sides

Shows that we ain't gonna stand shit
Shows that we are united
Shows that we ain't gonna take it
Shows that we ain't gonna stand shit
Shows that we are united

Round my hometown
Memories are fresh
Round my hometown
Ooh the people I've met yeahh

Do-dily-di-da-da-da-da-day, yeah
Do-dily-di-da-da-da-da-day, yeah
Do-do-do-do-ohh-ohh, yeah
Yeah, yeah, hey, ay

Are the wonders of my world
Are the wonders of my world
Are the wonders of this world
Are the wonders of my world
Of my world, yeah
Of my world
Of my world, yeah

Rond mijn geboorteplaats
Zijn de herinneringen vers
Rond mijn geboorteplaats
Ooh de mensen die ik ontmoet heb
Zijn de wonderen van mijn wereld
Zijn de wonderen van mijn wereld
Zijn de wonderen van mijn wereld
Zijn de wonderen van mijn wereld

Ik hou van de stad wanneer de lucht dik en
ondoorschijnend is
Ik hou ervan iedereen in korte rokjes,
shorts en zonnebrillen te zien
Ik hou van de stad wanneer er twee
werelden botsen
Je hebt de mensen en de overheid
Iedereen kiest verschillende kanten

Laat zien dat we rotzooi niet aanvaarden
Laat zien dat we verenigd zijn
Laat zien dat we het niet zullen pikken
Laat zien dat we rotzooi niet aanvaarden
Laat zien dat we verenigd zijn

Rond mijn geboorteplaats
Zijn de herinneringen vers
Rond mijn geboorteplaats
Ooh de mensen die ik ontmoet heb

Do-dily-di-da-da-da-da-day, yeah
Do-dily-di-da-da-da-da-day, yeah
Do-do-do-do-ohh-ohh, yeah
Yeah, yeah, hey, ay

Zijn de wonderen van mijn wereld
Zijn de wonderen van mijn wereld
Zijn de wonderen van mijn wereld
Zijn de wonderen van mijn wereld
Van mijn wereld, yeah
van mijn wereld
Van mijn wereld, yeah

Overdenking

Lied: *I won't give up -- Jason Mraz*

When I look into your eyes, it's like
watching the night sky
Or a beautiful sunrise, well there's so much
they hold
And just like them old stars, I see that
you've come so far
To be right where you are, how old is your
soul

I won't give up on us, even if the skies get
rough
I'm giving you all my love, I'm still
looking up

And when you're needing your space, to do
some navigating
I'll be here patiently waiting, to see what
you find

'Cause even the stars they burn
Some even fall to the earth
We've got a lot to learn
God knows we're worth it
No, I won't give up

I don't wanna be someone who walks away
so easily
I'm here to stay and make the difference
that I can make
Our differences they do a lot to teach us
How to use the tools and gifts, we got,
yeah, we got a lot at stake
And in the end, you're still my friend at
least we did intend
For us to work we didn't break, we didn't
burn
We had to learn, how to bend, without the
world, caving in
I had to learn what I got, and what I'm not
and who I am

I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up
I'm still looking up

Als ik in jouw ogen kijk, is het alsof ik
naar de nachtelijke hemel kijk
Of een prachtige zonsopgang, er zit zoveel
dat ze bevatten
En net als de oude sterren, ik zie dat je
zover bent gekomen
Om te zijn waar je nu bent
Hoe oud is je ziel?

Ik zal ons niet opgeven, zelfs niet als de
lucht ruw wordt
Ik geef je al mijn liefde en ik kijk nog
steeds omhoog

En als je je ruimte nodig hebt, om wat te
navigeren
Ik zal hier geduldig op je wachten, om te
zien wat je vindt

Want zelfs de sterren branden
Sommige vallen zelfs op aarde
We hebben nog veel te leren
God weet of we het waard zijn
Nee, ik zal niet opgeven!

Ik wil niet iemand zijn, die zo snel
wegloopt
Ik ben hier om te blijven en om het
verschil te maken, dat ik kan maken
Onze verschillen doen heel veel om ons te
leren
Hoe je onze gereedschappen en gaven
moet gebruiken, ja er staat veel op het spel
En op het einde, ben je nog steeds mijn
vriend en we hadden tenminste de intentie
Voor ons om te werken, we zijn niet
gebroken, we zijn niet verbrand
We moesten leren hoe te buigen zonder dat
de wereld instort
Ik moest leren wat ik heb en niet wat ik
niet ben en wie ik ben

Ik zal ons niet opgeven,
zelfs niet als de lucht ruw wordt
Ik geef je al mijn liefde
en ik kijk nog steeds omhoog

I won't give up on us,
God knows I'm tough he knows
We got a lot to learn
God knows we're worth it

Ik zal ons niet opgeven,
God weet dat ik sterk genoeg ben
We hebben nog veel te leren, God weet dat
we het waard zijn

I won't give up on us, even if the skies get
rough
I'm giving you all my love, I'm still
looking up

Ik zal ons niet opgeven, zelfs niet als de
lucht ruw wordt
Ik geef je al mijn liefde en ik kijk nog
steeds omhoog

Collecte tijd: Collecte diaconie bestemd voor eigen jeugdwerk

Lied: *That's life – Frank Sinatra*

That's life (That's life)
That's what all the people say
You're riding high in April, shot down in
May
But I know I'm gonna change that tune
When I'm back on top, back on top in June

Zo is het leven (zo is het leven), dat is wat
de mensen zeggen
Opperbest in april, in mei in een diep dal
gestort
Maar ik weet, dat ik dat liedje ga
veranderen
Als het weer top gaat, weer top gaat in juni

I said that's life
(That's life)
And as funny as it may seem
Some people get their kicks
Stomping on a dream
But I don't let it, let it get me down
Cause this fine old world, it keeps spinnin'
around

Ik zei zo is het leven (zo is het leven) en
hoe vreemd het ook lijkt
Er zijn mensen die hun kick krijgen uit het
vertrappen van een droom
Maar ik laat dat, laat dat mij er niet onder
krijgen
Want deze mooie oude wereld blijft
ronddraaien

I've been a puppet, a pauper, a pirate, a
poet
A pawn and a king
I've been up and down and over and out
And I know one thing
Each time I find myself
Flat on my face
I pick myself up and get
Back in the race

Ik ben een marionet geweest, een
armoedzaaier, een piraat, een dichter, een
lijfeigene, een koning
Ik ben op en neer en over en uit geweest en
één ding weet ik
Iedere keer als ik mezelf plat op 'n gezicht
tegenkom
Raap ik mijzelf weer op en kom terug in de
race.

That's life (That's life)
I tell you, I can't deny it
I thought of quitting, baby
But my heart just ain't gonna buy it
And if I didn't think it was worth one
single try
I'd jump right on a big bird and then I'd fly

Zo is het leven (zo is het leven), ik zeg je,
ik kan het niet ontkennen
Ik dacht eraan het op te geven, maar mijn
hart pikt het gewoon niet
Als ik niet zou denken dat het één poging
waard was
Zou ik zo op een grote vogel springen en
zou gaan vliegen

I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet
A pawn and a king
I've been up and down and over and out
And I know one thing
Each time I find myself layin'
Flat on my face
I just pick myself up and get
Back in the race

That's life
(That's life)
That's life and I can't deny it
Many times I thought of cutting out but my
heart won't buy it
But if there's nothing shaking come this
here July
I'm gonna roll myself up
In a big ball and die
My, my

Lied voor het gebed: *Door de wind – Miss Montreal*

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader (lied 1006)

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild

Slotlied: *You never walk alone*

Zegen

Ik ben een marionet geweest, een
armoedzaaiër, een piraat, een dichter, een
lijfeigene, een koning
Ik ben op en neer en over en uit geweest en
één ding weet ik
Iedere keer als ik mezelf plat op 'n gezicht
vind
Raap ik mijzelf weer op en kom terug in de
race.

Zo is het leven (zo is het leven), ik zeg je,
ik kan het niet ontkennen
Ik dacht eraan het op te geven, maar mijn
hart pikt het gewoon niet
Maar als er niets schokkend komt in a.s.
juli
Rol ik mezelf op tot een grote bal en sterf

Heden, heden!

en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar

Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen amen

Lied: *Bright side of the road – Van Morisson*

From the dark end of the street
To the bright side of the road
We'll be lovers once again
On the bright side of the road

Little darlin' come with me
Help me share my load
From the dark end of the street
To the bright side of the road

Into this life we are born
Baby sometimes we don't know why
And times seems to go by so fast
In the twinkling of an eye

Let's enjoy it while we can
Won't you help me sing my song
From the dark end of the street
To the bright side of the road

From the dark end of the street
To the bright side of the road
We'll be lovers once again
On the bright side of the road
We'll be lovers once again
On the bright side of the road

Van het donkere eind van de straat
Naar de zonnige kant van de weg
Zullen we weer opnieuw geliefden zijn
Aan de zonnige kant van de weg

Kleine schat kom bij mij
Help me mijn last te dragen
Van het donkere eind van de straat
Naar de zonnige kant van de weg

In dit leven zijn we geboren
Schat, soms weten we niet waarom
En de tijd lijkt zo snel voorbij te gaan
In een mum van tijd

Laten we ervan genieten zolang we kunnen
Help je me bij het zingen van mijn lied
Van het donkere eind van de straat
Naar de zonnige kant van de weg

Van het donkere eind van de straat
Naar de zonnige kant van de weg
Zullen we weer opnieuw geliefden zijn
Aan de zonnige kant van de weg
Zullen we weer opnieuw geliefden zijn
Aan de zonnige kant van de weg

