



Nieuwsbrief

Beste leden van de Protestantse Gemeente,

Vrijwel iedereen is op een manier bezig met het coronavirus. Het roept vragen op als: Hoe blijven we met elkaar in contact? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Zeker, nu kerkdiensten zijn weggefallen en onderlinge ontmoetingen minder zijn geworden. Als Protestantse Gemeente in Borger willen we toch graag iets voor elkaar blijven betekenen. Zo willen we iedereen van informatie voorzien over:

Kerkdiensten

Tot en met 6 april zullen er geen reguliere diensten zijn in de Goede Herderkerk. Ook de vieringen in de Stille Week vinden geen doorgang.

We willen ieder wijzen op de mogelijkheden om via televisie en internet vieringen te bekijken. De Protestantse Kerk in Nederland verzorgt een uitzending via de EO op zondagmorgen om 09.20 uur op NPO2. Ook andere kerken verzorgen, via bijvoorbeeld kerkdienst gemist, bijeenkomsten zonder publiek.

Vanuit de Goede Herderkerk doen we dat nu nog niet, omdat bekend is dat de lijnen overbelast worden en het dan slechts voor een aantal mogelijk is om in te loggen op de 'eigen kerk'. Ook heeft RTV Borger-Odoorn besloten geen radio-uitzendingen meer te verzorgen tot ten minste 6 april.

Wel wordt nu erover gedacht om een eenvoudige paasdienst te houden. Informatie hierover zal te lezen zijn op de website: www.pgborger.nl

Pastorale contacten

Vanuit de wijkteams zullen tot nader order geen pastorale bezoeken worden gebracht. We proberen in lijn met de voorschriften van de overheid, het RIVM en de landelijke PKN-kerk het persoonlijke contact te minimaliseren.

Wel kan ieder contact opnemen per telefoon, of via de mail met leden van uw wijkteam. Ook onze voorgangers, ds. Theo van 't Hof en pastor Hessel Hansma, zijn via de telefoon en mail dagelijks bereikbaar. Mocht er zich een situatie voordoen waar persoonlijk contact met één van hen noodzakelijk is, kan dit in overleg.

Ds. Theo van 't Hof. Telefoon: 0594-697475 / @ ds.theovanhof@gmail.com

Pastor Hessel Hansma. Telefoon 06-31936624 / @ hessel.hansma@gmail.com

Omzien naar elkaar

Al is het niet wenselijk bij elkaar op bezoek te gaan: toch willen we omzien naar elkaar. Dat kan door een kaartje of een telefoontje, of mogelijk een boodschap voor iemand te doen.

Samen met deze brief ontvangt u een Paasgroet, de Samenspraak en een informatiegids met veel informatie over onze gemeente.





Diaconale zaken

De diaconie wil in die situaties waar problemen dreigen te ontstaan graag meedenken over passende oplossingen. Uw vragen kunt u stellen bij voorkeur via: diaconie@pgborger.nl

De spaardoosjes van de 40dagen actie 'Akkers voor arme Armenen' zullen op een later moment worden ingezameld.

Wilt u op financiële wijze bijdragen dan kan dat door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL79RABO0311105084. Als u/ jij gericht een gift willen overmaken voor de nood in de wereld is het wenselijk dat daarbij wordt vermeld dat deze gift bestemd is voor Kerk in Actie.

Hoelang?

Met veel vragen gaan we verder in deze tijd richting Pasen. De onzekerheid is groot hoelang deze situatie blijft. Wereldwijd en veel dichterbij: in veel persoonlijke levens.

Laten we daarom blijven hopen en bidden:

Gebed

Almachtige God,

Heer wees met ons nu we zulke vreemde en angstige tijden doormaken.

We bidden u voor iedereen die betrokken is bij wat moet gebeuren om het coronavirus tegen te gaan.

Geef hen moed om door te gaan, bescherm hen Heer opdat zij in staat zijn om anderen te helpen.

In het bijzonder denken we aan artsen en verzorgend personeel.

Bemoedig ons nu we niet naar de kerk kunnen gaan.

Laat ons omzien naar onze naasten en zorgen dat niemand in een isolement raakt.

Geef ook dat elders in de wereld, op die plekken waar mensen besmet zijn met deze nieuwe ziekte, men zich gesteund voelt, men zich geborgen weet in Uw hand.

Laten we samen bidden voor vertrouwen, onderlinge bemoediging en solidariteit.

Moge het zo zijn,

Amen

Namens het moderamen: een hartelijke groet aan iedereen!

Ds. Theo van 't Hof en pastor Hessel Hansma

Borger, 20 maart 2020

