



Orde van dienst voor de viering
op zondag 6 OKTOBER 2019 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

Start "groene kerk" + Israëlzondag

Voorganger: pastor Hessel Hansma
Kind van de Zondag: Renske Maat
Medewerking: Protestants Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong
Organist: Geert Meendering

Orgelspel

Welkom door ouderling van dienst

DIENST VAN HET BEGIN

Stilte

(we gaan staan)

Zingen als verbondenheid met Israël: Psalm 67: 2 en 3

2 De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

3 De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Groet en bemoediging

V.: Vrede van God voor u en jou

A.: EN VOOR DEZE WERELD, NU EN ALTIJD.

V: Richten wij ons op de bron van leven:

A: NAAR U, GOD, ZOEKEN WIJ, OP U IS ONS VERTROUWEN!

V: Vragen wij om Gods nabijheid:

A: WEES ALS EEN LICHT, HIER IN ONS MIDDEN!

Gebed op de drempel

Vg.: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien:

Allen: ZIE ONS HIER STAAN.

Vg.: Wij die U hebben gehoord

Allen: HOOR GIJ ONS AAN.

Vg.: Uw Naam is dat Gij mensen helpt,

Allen: WEES ONZE HULP,

Vg.: en dat Gij alles hebt gemaakt,

Allen: MAAK ALLES NIEUW,

Vg.: en dat Gij ons bij name kent,

Allen: LEER ONS U KENNEN,

Vg.: die Bron van leven wordt genoemd,

Allen: DOE ONS WEER LEVEN,

Vg.: die hebt gezegd: ik zal er zijn,

Allen: WEES HIER AANWEZIGE. AMEN.

(we gaan zitten)

Onze verbondenheid met Israël

Zingen: Evangelische liedbundel nr. 194

1 Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in het bloemendal,
er is een mens die roept om vrede,
die mens roept overal. **Refrein**

Jeroesjalajiem, stad van God,
wees voor de mensen een veilig huis.
Jeroesjalajiem, stad van vrede,
breng ons weer thuis.

2 Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal,
er is een vader met zijn zonen,
zij roepen overal. Refrein

3 Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten,
dat volk roept overal Refrein

4 Er is een wereld zonder grenzen,
zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen,
dat hoor je overal. Refrein

Kyriëgebed (Koor 1,2,3 Allen 4,5)

KYRIELEIS, HEB MEDELIJDEN tekst: André F. Troost
melodie: gezang 488a Liedboek voor de Kerken
of gezang 310 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk

(K)Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt –
akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.

(k)Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.

(k)Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping schreeuwt, de aarde zucht
hoe konden wij zo bruto ontwijken
uw werk: het land, de zee, de lucht?

(A)Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt –
dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?

(A)Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.

Glorialied: de kerk is waar mensen Gods liefde bezingen (Koor 1, Allen 2, Koor 3, Allen 4)

Tekst: Sytze de Vries uit de bundel 'het liefste lied van overzee deel 2" nr. 7

naar Carol Rose Ikeler (1920)

THE BARD OF ARMACH

The image shows a musical score for a hymn. It consists of four staves of music in G major (one flat) and 3/8 time. The lyrics are written below the notes. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat, and a 3/8 time signature. The lyrics are: '1 De kerk is waar men-sen Gods lief-de be-zin-gen, zij we-ten zich door hem ge-wild en be-mind. De kerk is waar men-sen in 't voet-spoor van Chris-tus die lief-de be-wijzen aan elk men-sen-kind.'

(K)1. De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen
Zij weten zich door Hem gewild en bemind
De kerk is waar mensen in 't voetspoor van Christus
die liefde bewijzen aan elk mensenkind.

(A)2. De kerk is waar men zich door liefde laat leiden
En leeft van vergeving, voor een nieuw begin;
Waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen,
waar ieders verleden een toekomst hervindt.

(K)3. De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan
en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn.
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde
Die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt.

(A)4. De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen,
Wij weten ons door hem gewild en bemind.
De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus
die liefde bewijzen aan elk mensenkind.

DIENST VAN HET WOORD

Gebied bij de opening van de bijbel

Aansteken bijbelkaars

Kinderennevendienst +

Kinderen gaan de kerkzaal uit

We zingen: Tussentijds nr. 74

*Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.*

*Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn;
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.*

*Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.*

1^{ste} lezing: Genesis 9: 8-17 (bijbel in gewone taal)

Zingen: Lied 163: (Koor 3, Allen 4)

Koor3 De regen valt, de vloed komt op
tot aan de hoogste heuveltop.
Maar Noachs ark kan drijven,
zo zal in leven blijven:
de uil en de emoe,
de zwaan en de zeboe,
de ekster en de kauw,
de panter en de pauw,
de eland en de olifant,
de gibbon en de goudfazant.
En heel gedwee en tam
is het lam.
De zon, de sterren en de maan
die blijven aan de hemel staan.
Die zullen weer gaan schijnen
als 't water gaat verdwijnen.

Allen 4 En dan komt eindelijk de dag
dat Noach weer naar buiten mag.
Hij wil zijn redding viere
met alle lieve dieren:
de eend en de ibis,
de fuut en de fitis,
de buffel en de rat,
de kever en de kat,
de pijlstaart en de pelikaan,
de luiaard en de leguaan.
En boven alles uit
zweeft de duif.
Ontroerd kijkt Noach naar omhoog
en ziet de eerste regenboog,
een teken in de wolken:
God zegent alle volken.

2^{de} lezing: Kolossenzen 1: 15-20 (bijbel in gewone taal)

Zingen: Lied 513: 1, 2, 3 en 4

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 849: 1, 2 en 3 (Koor 1, Allen 2,3)

Koor 1. Zoek de wegen van de wijsheid
die de schepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht
proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede,
doet ons voor wat liefde doet.

(A)2. Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.

(A)3. Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,
wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God.

DIENST VAN ONS ANTWOORD

(Gebedsintenties)

Gebeden: dank en voorbede, stil gebed, 'Onze Vader'(door kerkkoor gezongen)

Mededelingen: wat is er na de dienst te doen

Inzameling van de gaven bestemd voor Kerk en Israël

Slotlied: Lied 423: (Koor 1, Allen 2,3)

(koor)1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

(A)2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

(A)3 Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

De wereld in met de zegen van God.

(gezongen amen)

Na de dienst is er koffie. thee en fris en daarna starten de workshops "groene kerk" die afgesloten worden met een lunch.