



Orde van dienst
voor de viering in 'Borgerhof' op 22 maart 2019
Voorganger: Pastor Hessel Hansma
Muzikale begeleiding: Joop de Vries

Thema: 'Getuige(n) zijn'

Pianospel

Welkom

Groet en bemoediging

v: De EEUWIGE, God, zal met u zijn.

a: Ook met u zal Hij zijn.

v: Onze hulp is in de naam van God,

a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: Zijn trouw duurt eeuwig;

a: het werk van zijn handen laat Hij niet los.

Drempelgebed

vg. God van alle leven,
wij zoeken woorden en klanken,
rust en ruimte,
om te leven op de grens van woestijn en akker,
van aarde en water,
van hoogte en diepte,
leven en dood,

**allen: Maak ons open en spreek ons aan door geluiden
en in stilte in de diepte van ons hart.
Strek uw hand naar ons uit, God, en breng ons verder.
Amen**

Zingen: Gezang 320: 1, 2 en 3 (Liedboek 1973)

Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

Kinderen van eenzelfde Vader,
komt nu tesaam van zuid en noord.
Van oost en west treden wij nader
tot dit welaangename oord.
Kracht van de jeugd,
breng nu verheugd
de stenen bij elkaar.
God helpt u wonderbaar.

God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen
en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.

Gebed voor de nood in de wereld

Zingen: Lied 823: 1, 2, 4

Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.

Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezers,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

Gebed bij de opening van het Woord

Lezen: Deuteronomium 19: 15-20

Zingen: Psalm 52: 1, 2 en 5

Waarom toch het kwaad zo te prijzen,
ontzaggelijke held?
God immers heeft zijn gunstbewijzen
vast over ons gesteld.
Uw tong die als een scheermes snijdt
werkt enkel bitterheid.

Uw voorkeur gaat uit naar het kwade,
de leugen lacht u aan.
Uw woorden brengen schande en schade.
Gij laat de laster gaan.
Maar God, die elke waan doorbreekt,
breekt u wanneer Hij spreekt.

Gods lof draag ik door de seizoenen;
zijn daden houden stand.
Ik zal als een olijfboom groenen,
beschaduwde door zijn hand.
Wij wachten, aan U toegewijd,
uw goede aanwezigheid.

Lezen: Handelingen 22: 12 – 21

Zingen: Lied 912: 1, 2, 5 en 6

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon'.

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Uitleg en verkondiging

Pianospel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven bestemd voor de diaconie

Slotlied: Lied 646: 1, 2, 3 en 4

De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.

Zo valt een lange weg ons licht,
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.

De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!

Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het dagelijks brood,
de Heer is onze reisgenoot

Zegenbede

Na de viering wordt u koffie of thee aangeboden.