



Orde voor de vieringop
zondag 3 februari 2019 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

ZWO-dienst Thema: *Kansen ten leven voor iedereen*

Voorganger: Pastor Hessel Hansma
Muzikale begeleiding: Caroline van der Laan
Medewerking: leden ZWO en Protestants Kerkkoor o.l.v Halbe de Jong
Kind van de zondag: niet i.v.m. kinderdienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

Stilte

Psalm 93 (de nieuwe Psalmvertaling)

1. De HEER regeert! Zijn koninklijk gewaad is kracht en luister, en onwrikbaar staat de troon waarop Hij zetelt voor altijd; de aarde wankelt niet in eeuwigheid.
2. De zee verheft haar stem met groot geweld, maar aan haar kracht wordt paal en perk gesteld. Al gaan de golven nog zo luid tekeer, daarboven in de hemel troont de HEER.
3. Uw woorden zijn betrouwbaar voor altijd en in de tempel straalt uw heiligheid. In deze wereld waar het water woedt doorstaan uw woord en huis de hoogste vloed.

Bemoediging, groet en drempelgebed

vg.: Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.
allen: Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.

vg.: Genade en vrede van God, de Vader; door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
allen: Hij woont met zijn Geest in ons. Halleluja, amen!

Drempelgebed: Lied 108 uit de bundel: Zangen van zoeken en zie
KERKKOOR 1,2 ALLEN 3,4

1. Wij zoeken U, als wij samen komen,
hopen dat Gij aanwezig zijt,
hopen dat het er eens van zal komen:
mensen in vrede vandaag en altijd

2. Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij Uw stem verstaan,
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden:
waarheid en leven, de bron van bestaan.

3. Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op hem gaan gelijken,
die ons dit teken als spijs achterliet.

4. Wij vragen U om behoud en zegen,
hopen dat Gij ons bidden verhoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede
bekoort.

Zingen: Lied 970: 1, 2, 3, 4 en 5

1 Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

2 Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

3 Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

4 Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

5 Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus' lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Kyriëgebed – Kerkkoor zingt Lied 224 uit Gezangen voor Liturgie

Glorialied Lied 518: 3 en 4

3 Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.
Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
een rank met U verweven.
Aan U
blijft nu
heel mijn leven
weggegeven,
om te ontvangen
U, mijn liefde, mijn verlangen.

4 Hoe liefelijk is uw gelaat;
als Gij uw ogen op mij slaat,
dan doet de vreugd mij beven.
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed;
uw woord en geest, uw vlees en bloed,
zij zijn mijn ziel, mijn leven.
Heer des
hemels
laat, getrouwe,
mij aanschouwen
uw erbarmen.

Dienst van het woord

Aansteken bijbelkaars door lid ZWO

Gebed bij openen van de bijbel door lid ZWO

(gebed uit Guatemala)

De bijbel is woord van leven.
De bijbel is woord van God.
Een woord voor mensen die vragen te midden van strijd om een antwoord.
De bijbel is als een kaars
die licht geeft in donkere uren.

Een woord voor mensen die als gemeenschap verder willen leven.
De bijbel is als een schoffel waarmee we het onkruid wieden.
Alle bitterheden van ons leven spitten we ermee onder de grond.
De bijbel is als de regen die onze gewassen laat bloeien.
De bijbel is als het zaad waaruit liefde en blijheid groeien.
De bijbel is als brood uit de oven dat we delen kunnen met een ander.
En in het breken van dat brood worden wij familie van elkander.
Amen.

1^{ste} Lezing: Jeremia 1: 4-10

Zingen: Psalm 71: 1, 4 en 8

1 Heer, laat mij schuilen in uw hoede,
begeef mij niet, o God,
maak nimmer mij ten spot.
Leid in uw trouw mijn weg ten goede,
verleen mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

4 Sinds mij mijn moeder had ontvangen
en vormde in haar schoot,
was Gij mijn hulp in nood.
U Heer, U loven mijn gezangen;
verlosser van mijn leven,
uw naam zij hoog verheven

8 Maar ik blijf, Here, op U wachten
en ik gewaag altijd
van uw gerechtigheid.
Uw heil is nooit uit mijn gedachten;
want wat Gij mij kunt schenken
is meer dan ik kan denken.

2^{de} lezing: Lucas 4: 21 -30

Zingen: Lied 350: 1, 6 en 7

1 Het water van de grote vloed
en van de zee zo rood als bloed,
dat is de aardse moederschoot,
dat is de diepte van de dood.

6 Naäman, nu niet meer onrein,
mag onder uw beminden zijn.
Ja, alle volken zijn in tel
bij U, o God van Israël

7 Gij heft de aarde aan het licht
door diepte heen en door gericht,
eens zal zij bloeien als een roos,
een dal van rozen, zondeloos!

!

Uitleg en verkondiging

Zingen Lied 530: **KERKKOOR zingt** 1, 2 , 3 en 4

1 De Geest des Heren is op hem
die tot verkondiging verkoren,
ons aanspreekt zodat wij het horen
als hoorden wij Gods eigen stem.

2 Wat is het dat hij aan ons meldt?
De blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt.

3 Dat de gevangenen bevrijdt
en ons verlost uit schande en schade
en meldt het jaar van Gods genade,
zijn recht en zijn barmhartigheid.

4 Wij danken God voor deze stem
die heeft geklonken in ons midden,
ons aangevuurd heeft bij het bidden
met uitzicht op Jeruzalem.

Dienst van het antwoord

(Gebedsintenties)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezongen Onze Vader door Kerkkoor

Mededelingen

Gedicht

Een ramp raakt ons allemaal

Je zal maar leven in een werelddeel
waar heel veel droogte is,
waar de zon de aarde verschroeit.
Geen water voor de dieren,
voor de mensen, voor het land.
Je zal maar wonen waar niks groeit.

Je zal maar leven in een werelddeel
waar veel orkanen zijn,
waar verdwijnt wat jij hebt gebouwd.
De golven spoelen huizen en straten simpel weg, zodat je niks meer overhoudt

Je zal maar leven in een werelddeel
waar veel vulkanen zijn,
als een boom die eindeloos deelt.
Waar bergen zomaar spuwen vuur,
de hele stad vernield.
Het hele land wordt opgeschrikt.

Je zal maar leven in een werelddeel
waar oerbos wordt gekapt,
waar jouw plek verliest van het geld.
Geen bomen meer met vruchten,
de dieren vluchten weg.
En weer een zaag jouw toekomst velt.

Je zal maar leven in een werelddeel
waar kans op beving is,
waar de aarde onder je scheurt.
De huizen storten zomaar als een kaartenhuis ineen.
Je zal maar kind zijn in zo'n land.

Je zal maar leven in een werelddeel
waar geen zoet water is,
waar een meer niet zoet is maar zout.
Je kunt te weinig drinken en de akkers blijven droog,
zodat er niks meer wordt verbouwd.

Dus steek je handen uit de mouwen
niet alleen, maar massaal, want een ramp,
een ramp raakt ons allemaal.

Inzameling van gaven

Slotlied: Lied 912: KOOR 1,2 ALLEN 3,4,5 en 6

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon'.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Heenzending en zegenwoorden (gezongen Amen)

Na de dienst bent u welkom voor koffie, thee en fris

Orgelspel