



Orde van dienst  
voor de viering op Oudejaarsavond 31 December 2018  
in de Goede Herder Kerk te Borger, om 19.00 uur  
Voorganger: pastor Hessel Hansma  
Muzikale begeleiding: Ria Hoving

Thema: Wat neem je mee?

---

## Orgelspel

**Welkom en mededelingen** door ouderling van dienst

## Stilte

(zo mogelijk staande)

**Intochtslied:** Psalm 90: 1, 2 en 8

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen  
de zekerheid van allen die U vrezen.  
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:  
wij zijn in uw ontferming opgenomen.  
Wij mogen bouwen op de vaste grond  
van uw beloften en van uw verbond.

Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,  
de aarde en de zee gestalte kregen,  
nog eer uw scheppend woord aan alle leven  
een wereld om te wonen heeft gegeven,  
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,  
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven  
en laat uw glans hun kinderen omgeven.  
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.  
O God, bescherm ons in ons onvermogen.  
Bevestig wat de hand heeft opgevat,  
het werk van onze hand, bevestig dat.

## Groet, bemoediging en drempelgebed

Vg: Vrede met u en met jullie!

**Allen: Vrede ook met u!**

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Levende

**Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.**

## Drempelgebed

Vg: Gezegend Gij, eeuwige God die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen.

Die ook in de avond als licht aanwezig wilt zijn.

**Allen: Zegen ook ons met uw licht!**

Vg: Donker is de wereld, duister vaak ons hart.

Zoeken willen wij het licht van uw ogen.

**Allen: Zegen ook ons met uw licht!**

Vg: Bij uw licht zien wij elkaar: mensen van uw welbehagen.

Houd uw aangezicht voor ons niet verborgen.

**Allen: Zegen ook ons met uw licht! Amen.**

**Zingen:** Lied 725: 1 en 2

Gij boden rond Gods troon,  
die van zijn aangezicht  
de weerglans verder draagt  
op vleugels van het licht,  
draag met uw stem  
ons mensenlied  
opdat het zingt  
alleen voor Hem!

O heiligen vanouds,  
die ons zijn voorgegaan  
en alle strijd voorbij  
nu rond uw koning staan,  
uw grote koor  
in 't zoete licht  
van zijn gezicht  
zingt ons nu voor!

## Gebed voor oudejaarsavond

Heer, laat mij deze dag, vol van herinneringen,  
vol van de toekomst, over eeuwen heen,  
iets van de vrede zien, die onbereikbaar scheen,  
maar waar de engelen al eeuwen van zingen.

Geef, dat ik door Uw licht het donker kan vergeten,  
en dat ik als een klein en angstig kind,  
dat in zijn vaders arm bescherming vindt,  
mij veilig en door uw beschermd mag weten.

**Zingen:** Lied 725: 3 en 4

Gij heiligen van hier,  
zing met uw aardse stem  
hoezeer uw hart verlangt  
naar 't nieuw Jeruzalem.  
Hef dan het hoofd  
en leef voorgoed  
haar tegemoet.  
God zij geloofd.

Ook ik zing voluit mee  
de glorie van de naam;  
met hart en ziel ben ik  
zijn liefde toegedaan!  
Dat tot het eind  
mijn leven lang  
vol van gezang  
om Hem mag zijn!

**Lezen:** Het kleine zwarte doosje  
(uit: 'Bijna iedereen kon omvallen' van Toon Tellegen)

**Lezen:** Psalm 56

**Zingen:** Psalm 56: 1 en 3

Wees mij genadig, Heer, want een geweld  
van vijanden staat rondom opgesteld  
om, als ik machteloos lig neergeveld,  
over mij heen te lopen.  
Maar altoos als de angst mij heeft bekropen,  
geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen!  
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen:  
de Here is mijn held!

Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld  
en al de tranen, in mijn oog geweld,  
bijeengegaard en in uw boek geteld:  
alles ligt voor U open.  
Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen!  
Mijn vijanden zijn haastig afgedropen.  
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen:  
De Here is mijn held!

## **Overdenking**

### **Muzikaal intermezzo**

**Zingen:** Lied 511: 1, 2, 5, 6 en 7

Door goede machten trouw en stil omgeven,  
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,  
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,  
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,  
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,  
o Heer, geef onze opgejaagde zielen  
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,  
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,  
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.  
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,  
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,  
laat ons dan allerwege horen stijgen  
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.

**Gebeden:** Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

**Inzameling van de gaven bestemd voor diaconie**

(wij gaan staan)

**Apostolisch geloofsbelijdenis**

**Vredegroet:** Wensen wij elkaar de vrede van Christus, die wij samen dragen  
en uitdragen in deze wereld. Het oude jaar uit en het nieuwe jaar in.

**Gebed voor onderweg:**

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,  
dat je opstaat wanneer je valt,  
dat je mens mag worden in Gods ogen  
en die van anderen.  
Weet dat de aarde je draagt,  
dat je gaat in het licht  
en de wind je omgeeft.  
Dat je de vruchten van je leven proeft  
en gaat in vrede.  
Amen

**Slotlied** Lied 423: 1, 2 en 3

Nu wij uiteengaan vragen wij God:  
ga met uw licht voor ons uit!  
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:  
ga met God!  
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:  
ga met uw licht vóór hen uit!  
Al onze vrienden wensen wij vrede:  
ga met God!  
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:  
vrede en goeds in elk huis!  
Voor al wie kwamen onder dit dak:  
ga met God!  
Vaya con Dios en à Dieu!

**Zegenbede**

(gezongen amen)

