



Orde van dienst
voor de viering op zondag 23 December (4e Advent)
in de Goede Herder Kerk te Borger
Voorganger: pastor Hessel Hansma
Muzikale begeleiding: Caroline van der Laan

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling

VOORBEREIDING

Stilte

(u mag gaan staan)

Zingen: Psalm 19: 1 en 2

De hemel roemt de Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidd
hetgeen zij openbaren.

God heeft de tent gemaakt,
waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom,
die blinkend van gewaad
het bruidsvertrek verlaat
en licht verspreidt alom.
Zo, vrolijk als een held
die tot de zege snelt,
roept hij de nieuwe morgen;
hij trekt zijn glanzend spoor
de ganse hemel door:
zijn gloed laat niets verborgen.

Bemoediging en groet

V.: Onze hulp is in de naam van de HEER

g.: die was, die is, die komt

V.: Wij wachten op u, God,
op uw komst, op u zelf,
op uw licht dat verheldering brengt,
op uw woord dat alles verandert.

**g.: maak ons gevoelig en opmerkzaam,
wakker ons verlangen aan, zet ons in vuur en vlam**

V.: Dat wij weerspreken alles wat het licht van uw liefde dooft en doodzwijgt.

G: Amen

v: De Eeuwige zal bij u zijn

g: Ook u zal God bewaren

(u mag gaan zitten)

Gebed op drempel

Zingen: Lied 437: 1, 2, 3, 4 en 5

Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.

Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit,
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.
Gij wolken, breek in regens neer,
regen de Heiland, Israëls Heer.

Breek, aarde, uit, breek uit in pracht,
dat berg en dal van lente lacht.
O aarde, wek die roze rood,
ontspring, Heer, aan der aarde schoot.

Waar blijft Gij toch, o 's werelds troost,
die wij verbeiden onverpoosd?
O daal toch uit uw hoog paleis
in ons verloren paradijs.

Gij klare zon, gij schone ster,
door ons aanschouwd van eindloos ver,
o zon ga op, o zonneshijn,
laat ons niet in het donker zijn.

Kyriegebed afgesloten met zingen lied 463: 1, 5, 6, 7 en 8

Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!

Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!

Zingen: Lied 461: 1, 2, 3 en 4

Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!

Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!

Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!

Lezing Micha 5: 1-4a

Zingen: Lied 498: 1 en 4

Betlehem, o uitverkoren stad in 't veld van Efrata, in u is een vorst geboren als een nieuwe Jozua. Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

Trouw en goedheid zullen wonen in het land dat Hij bemint. Vorsten, heersers, machten, tronen zullen buigen voor dit kind. Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

Lezen: Lucas 1: 39-45

Zingen: Lied 441: 1

Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

Overdenking

Muzikaal intermezzo

(gebedsintenties)\

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Inzameling van de gaven: bestemd voor de eigen diaconale werkzaamheden

Kinderen in het midden / "de hemel op aarde"

Slotlied: Lied 440: 1 en 2

Ga, stillen in den lande,
uw koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wonderen doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

Vat moed, bedroefde harten,
de koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in 't woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

Heenzending en zegenwoorden

Zingen: Amen